



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**RENÉ THIENPONT**

zoon van

CHARLES EN MATHILDE ROMAN  
geboren te Marcke-Kerckem den 1 Juni  
1897 en schielijk overleden te Ronse  
den 23 Mei 1931,  
versterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Gisteren nog scheen hij een levendige en  
kloeke boom te zijn die aan de stormwinden  
kon wederstaan, vandaag is hij reeds neer-  
geveld door den dood. Wat is het leven van  
den mensch toch broos en wankelbaar.

Zalig de mensch die verdueliglijk de kwel-  
lingen van dit leven verdraagt ; want na de  
beproevingen zal hij de kroon des levens  
ontvangen. Jac. I.12

De goedheid en zachtmoedigheid maken  
den mensch aangenaam en doen hem overal  
vrienden ontmoeten. H. Bon.

Vaartwel, mijne duurbaren, mijn balling-  
schap is ten einde, God roept mij, weest  
mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.  
300 d. afl.

Mijn Jezus, barmhertigheid.  
100 dag. afl.



Quis Rem proxit

# Ecce Homo

*Voor uwe getrouwen, o Heer, is sterven niet het  
leven verliezen, maar een beter leven ingaan.*

Prefatie uit de mis der overledenen.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!*

(100 d. Pius IX.)